



**2015**



**Herfstrit 2015**

**Zondag 25 oktober 2015**

**3300 deelnemers, opbrengst 12000 euro**

**Welkom op herfstrit 2015**

Zoals jullie kunnen zien ligt ons dorpsplein er vredig, stil en uitnodigend bij om jullie te mogen ontvangen om zondag 25 oktober 2015.



Elk jaar is het opnieuw een uitdaging om de rit nog mooier en leuker te maken dan het jaar ervoor. Na de vlakke polderrit van vorig jaar trekken we dit jaar in zuidelijke richting met een route die als thema heeft: "OVER DE BERGEN EN DOOR DE BOSSEN".

Wie onder weg de plaats – en straatnaamborden zou gadeslaan zal merken dat we met de gekozen route dit thema alle eer aan doen.

Wie kan echt denken dat er naast de gekende kuitenbijters uit de Vlaamse wielersklassiekers we ook nog bergen tegenkomen met ronkende namen zoals daar zijn: Aigemberg, Geraardsbergen, Steenberg, Pollareberg, Congoberg, Gauberg, Kakelenberg, Bergstraat, Vloesberg, Ganzenberg,



Voor wie Vlaanderen al vanuit de lucht zag is het ook geen geheim dat er nog heel wat groen te vinden is een greep uit de bossen die we onderweg zullen tegenkomen: Onnebossen, Kattenbos, Bosstraat, Melkbos, Raspaillebos, Ten Bosse, Bois, Bosterij, Bosgat, Munkbos, Frankenbos. De meeste bossen zijn in de herfst in de mooiste kleuren getint en aangezien dit de herfst is wordt het dus genieten.



Maar goed we zijn gekomen om naast het genieten ook nog te rijden, daarom een kleine impressie van wat jullie nog te wachten staat.

Via de Scheldedijken en meersen van Zele en Berlare steken we in schoonaarde een eerste maal de Schelde over.



Waarna we langs de mooiste route via Wichelen, Lede Impe, Papegem, Vlierzele, Erpe-Mere, Ressegem, Aaigem en Herzele in het Denderland komen.



Wegwerkzaamheden verplichten ons om in Ninove de Dender over te steken via de drukke N8 maar al vlug rijden we via Pollareberg de Dendervallei terug uit.



De Denderstreek sluit voorbij Denderwindeke naadloos aan op het Pajottenland waar we op de Congoberg te Vollezele een merkwaardig kunstwerk tegenkomen.

Op deze locatie staat het beeldhouwwerk 'Ontvoering van Europa' van Koenraad Tinel. In 1944 stond Koenraad Tinel als 10-jarige letterlijk op de puinen van Europa. Het verwerken van de bloedige gevolgen van een verdeeld continent bracht hem tot een genereus artistiek gebaar. Zijn monumentaal ontwerp voor een Europamemoriaal spant een boog van WOII tot vandaag.

Het monument in plaatstaal is acht meter hoog en bijna negen meter lang.



Na dat stukje Pajottenland begint onze maag stilletjes om aandacht te vragen en belanden we in het Provinciaal Domein De Gavers, waar ook onze controlepost gevestigd is.

Het domein is stilaan toe aan zijn winterrust, maar het een plaats waar de sportieve recreant zeker aan zijn trekken komt.



Na deze rustpauze zijn we toe aan de bergzone ( ook gekend als de Vlaamse Ardennen) uit deze Herfstrit



Via mooie stukjes en rustige wegen kronkelen we van links naar rechts en van boven naar onder om via Everbeek de taalgrens over te steken en in Flobecq/Vloesberg terecht te komen. Via deze groene oase genieten we nog van wat hellingen en mooie uitzichten om via de Leberg in de ( het kan vandaag qua motorplezier niet op) Zwalmstreek te komen.

Rozebeke en Roborst stralen de rust van een typisch Vlaams dorp uit ( met telkens een gesloten en over te nemen dorpscafé)



We genieten nog even van de rust van de zacht kabbelende Zwalmbeek



En zetten we onze tocht verder naar de streek van Oosterzele en Wetteren waar heel wat boom- en rozenkwekers ervoor zorgen dat de mensen met groene vingers een mooie siertuin kunnen aanplanten.



Nadat we, in Wetteren, de Schelde terug overstaken kunnen we nog enkele kilometers van deze stroom genieten



Om zo onze rit te beëindigen te Hamme.

We hopen dat we jullie, met deze impressie van onze rit, warm hebben kunnen maken en dat jullie op zondag 25 oktober in grote getale naar Moerzeke afzakken.

