



We dragen de rit van editie 2023 op aan de architect van deze route. Op 16 september 2023 overleed Mon Impens na een ongeval. Mon was al vele jaren een onmisbare kracht in onze vereniging en sinds de doorstart begin 2023 maakte hij ook deel uit van het bestuur van de Hartrijders.



Mon Impens 1960-2023

En Route...!

Uurwerk op winteruur, motor volgetankt, banden op spanning, motorpakje aan, contact, start en hop daar gaan we richting Moerzeke!



Voor velen misschien de laatste motorrit van het seizoen, voor sommigen misschien de eerste maal dat ze zich inschrijven voor ons evenement ten voordele van de Vlaamse Vereniging Autisme.



We ontvangen jullie met het nodige respect en na de inschrijving sturen we jullie op pad door drie Vlaamse provincies en twee verschillende gewesten.

We trekken naar het centrum van ons kleine Belgenlandje en zullen jullie laten genieten van Klein Brabant, het Pajottenland en de Vlaamse rand rond Brussel.



We schotelen jullie terug een mengelmoes van landelijke en soms tussen het groen verborgen weggetjes voor.



Als deelnemer kom je soms ogen te kort om naast de nodige aandacht voor de weg ook nog van de omgeving te genieten.



Er werd zelfs een straat vernoemd naar een Hartrijdster van de 3^e generatie



De streek van het Brabants trekpaard en een drank waar Brabant trots op is.



Links en rechts een mooi kasteel al dan niet goed verborgen tussen de bossen!





Een uitzicht op onze hoofdstad en de zendmast van de VRT te St Pieters leeuw



Enkele hellingen uit de Brabantse pijl gekoppeld aan een bezoekje aan het supporterscafé van Vlaamse wielerved Remco...

Het kasteel van Beersel vlak bij de middagstop.



De middagstop, evenementenhal Beersel en biercentrum De lambiek



Geniet, geniet,geniet.... Voor wie nog niet overtuigd is, we proberen jullie alvast te overtuigen aan de hand van deze bovenstaande teasers.

In naam van de VVA bedankt dat jullie er (terug) bij waren